

Blog uit de wijk

Jantine



Jantine de Ruiter is wijkwerker in Stedenwijk

Vorige week kwam ik in de stad Michael tegen. Ik moet zeggen dat ik heel goed moest kijken voordat ik hem herkende. Hij is zo ontzettend veranderd. Dat had ik niet durven hopen toen ik afscheid van hem nam na ons laatste gesprek bij het wijkteam.

Michael kwam samen met zijn bege-

leider van Amethist Verslavingszorg bij mij voor een keukentafelgesprek. Hij wilde graag individuele begeleiding en vroeg tijdens het gesprek welke mogelijkheden daarvoor waren. Kortom, hij had een

indicatie voor individuele begeleiding nodig. Tijdens het gesprek kwam ik er al gauw achter dat er een probleem achter zijn drugsgebruik zat. Hij gaf aan dat hij zich verveelde en eigenlijk de hele dag niet veel te doen had. Hij voelde zich niet nuttig en ging dan uit verveling en om de dag door te komen drugs gebruiken. Ik dacht, "ik moet toch nog meer voor deze jongen kunnen doen naast het regelen van persoonlijke begeleiding. Want met alleen persoonlijke begeleiding komt hij zijn dag niet door".

Ik ben gaan kijken welke mogelijkheden er in de wijk waren voor een zinvolle dagbesteding. Iets waar hij plezier aan

zou beleven. Ik ging op zoek in mijn netwerk en al snel had ik een maatje, Pascal, voor hem gevonden. Pascal had zelf ook een drugsverleden, maar was inmiddels al een aantal jaren clean. Nou, wie kan dan Michael beter helpen en adviseren dan iemand die het zelf ook heeft meegemaakt en weet wat de moeilijke momenten

Hij had zelfs twee vrijwilligersbaantjes

zijn en waar de pijnpunten zitten. Michael was erg enthousiast en in het weekend gingen ze samen op pad. Maar, toch was ik nog niet tevreden, dus ik

introduceerde Michael ook verder bij leuke activiteiten in de wijk. Hij pakte het goed op en na een tijdje had hij zelfs twee vrijwilligersbaantjes. Hij was kok bij een jongeren centrum en hielp als vrijwilliger bij de sportactiviteiten in de wijk. Hij bleek zelfs een uitstekende jongerenwerker te zijn...

En toen ik hem in de stad tegenkwam vertelde hij dat hij met een opleiding is begonnen, zodat hij zijn ervaringen kan inzetten voor de samenleving. Ik kan je vertellen, ik ben niet geslaagd in de stad voor mijn aankopen, maar ik ging met een heel tevreden gevoel naar huis!